



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2010

Πνευματική Καρποφορία

Αν μας ρωτούσε κάποιος ποιος είναι ο σκοπός της διακονίας μας, η απάντηση θα ήταν η εξής: Η δόξα του Θεού και το να γνωρίσουν τα παιδιά και οι έφηβοι τον Σωτήρα Χριστό. Όλοι μας που υπηρετούμε στη διακονία αυτή, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με τη βοήθεια του Θεού για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Για το αν δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από τη διακονία μας μπορούν να απαντήσουν όλοι όσοι παρακολουθούν από κοντά και συχνά συμμετέχουν σε αυτήν. Για το δεύτερο μέρος του σκοπού γνωρίζει μόνο ο καρδιογνώστης Θεός ανάμεσα στα χιλιάδες παιδιά που διακονούμε κάθε χρόνο. Τον ευχαριστούμε όμως, που συχνά επιτρέπει να βλέπουμε ορατό καρπό στη διακονία για να ενθαρρυνόμαστε και να προχωρούμε με ανανεωμένο οραματισμό. Το καλοκαίρι στην Αγγλική Εβδομάδα στο Φίλυρο, τρεις έφηβοι προσευχήθηκαν για σωτηρία. Για μας αυτό αποτελεί το καλύτερο πνευματικό στιγμιότυπο των θερινών διακονιών. Χαρείτε μαζί μας για την καρποφορία που ο Κύριος δίνει στο έργο Του!

Εκ μέρους των συνεργατών της Χριστιανικής Διαπαιδαγωγικής,
Στέφανος & Μάγδα Μποτώνη

Παγκόσμια Ημέρα
Προσευχής για τα
Παιδιά 3/11

7ο Παιδικό Συνέδριο
Ελληνογαλλική Σχολή
Πειραιά 20/11

Ημερίδα Γονέων
Αθήνα 27/11



Η αδ. Ζέτα Μανιάτη υπηρέτησε στην Ελλ. Ε. Ε. Βόλου διδάσκοντας ένα υπαίθριο πρόγραμμα για παιδιά.

Η αδ. Θεοδώρα Πατσίδου συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο της Ελλ. Ε. Ε. Σερρών διδάσκοντας τα Βιβλικά Μαθήματα



Υπαίθρια Προγράμματα



Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Βόλος, Λάρισα, είναι οι πόλεις που φιλοξένησαν υπαίθρια παιδικά προγράμματα. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που υπηρέτησαν στα υπαίθρια προγράμματα, καθώς και τις τοπικές εκκλησίες για τη συνεργασία.

Κατασκηνώσεις

Φέτος, λόγω απουσίας των υπευθύνων του έργου στο εξωτερικό, την ευθύνη των προγραμμάτων στο Χριστιανικό Κέντρο "Ελπίδα" είχαν ο Φιλήμονας και η Μαρία Καβάκα από τη Δράμα. Σε συνεργασία με τους εργατές της Χριστιανικής Διαπαιδαγωγικής και αρκετούς εθελοντές, υπηρέτησαν ευλογημένα τα παιδιά και τους εφήβους που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς που βοήθησαν εθελοντικά στα προγράμματα.



ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

*Το 7ο Παιδικό Συνέδριο
στην Ελληνογαλλική Σχολή
Πειραιά 20/11*

*Το ξεκίνημα των τακτικών
Παιδικών Βιβλικών Ομάδων*

*Ανοιχτές πόρτες για
Χριστουγεννιάτικα
Προγράμματα*

*Σοφία και οδηγία από τον
Κύριο ώστε η διακονία μας
να φέρνει δόξα στο
όνομά Του*

*Η κάλυψη των οικονομικών
αναγκών της διακονίας*

ΓΙΟΡΤΗ 45 ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ



Τον περασμένο Μάιο γιορτάσαμε 45 χρόνια διακονίας στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της διακονίας μας παγκοσμίως αδ. Reese Kaufman.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Γερμανικής Σχολής Θεσ/νίκης όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό με στιγμιότυπα του έργου από το ξεκίνημα μέχρι σήμερα, τιμήθηκαν βετεράνοι εθελοντές της διακονίας και απολαύσαμε ευλογημένη συναναστροφή στη δεξίωση που ακολούθησε. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η ομιλία της πρωτοπόρου ιδρύτριας του έργου αδ. Ελπίδας Μάρκογλου. Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς που παραβρέθηκαν.

www.exerevnites.com

Η διακονία της Παιδικής - Εφηβικής Ιστοσελίδας προχωρά ευλογημένα, όπως μας ενημερώνει η αδ. Δώρα Καραλή που έχει τη φροντίδα αυτής της διακονίας. Πολλά παιδιά και νέοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα και μαθαίνουν για την αγάπη του Θεού.



Φλωρεντία Χαριτωνίδου, γραμματέας στο Γραφείο της Αθήνας, επιμέλεια Βιβλικού Διαγωνισμού και μεταφράσεις



Ζέτα Μανιάτη, διδασκαλία Τακτικών Παιδικών Βιβλικών Ομάδων



Θεοδώρα Πασιδου και Γαλήνη Καμπουρίδου, η πρώτη υπηρετεί στον άμεσο παιδικό ευαγγελισμό, η δεύτερη στη γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο της Θεσσαλονίκης

Βοηθήστε μας να μειώσουμε το κόστος αποστολής του ενημερωτικού μας γράμματος: Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το γράμμα μας σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, στείλτε μας ένα σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση:
cefhellas@the.forthnet.gr

Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση
Λεωνίδου 19 54250 Θεσ/νίκη
τηλ 2310 305515
Λυκίας 25 14231 Ν. Ιωνία
τηλ 210 2717987

cefhellas@the.forthnet.gr
www.cefgreece.gr
www.exerevnites.com

Αν ο Θεός σας οδηγεί να ενισχύσετε οικονομικά το γενικό έργο ή κάποιον από τους εργατές μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο που εσωκλείουμε ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα γραφεία μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εργάτες Χριστού

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε πως ο θερισμός είναι πολλός, οι εργάτες όμως λίγοι. Δοξάζουμε τον Θεό για την ευλογημένη ομάδα εργατών που έχει χαρίσει στο έργο της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης. Κάθε μήνα διακηρύττουν τα καλά νέα του Ευαγγελίου σε εκατοντάδες παιδιά. Οι εργάτες μας αποτελούν ένα σημαντικότερο κεφάλαιο στη διακονία μεταξύ των παιδιών. Στη διακονία τους έχουν ανάγκη από προσευχή, αλλά και από οικονομική υποστήριξη. Η Διακονία μας είναι μια ιεραποστολή πίστωσης, που συντηρείται από δωρεές αδελφών και εκκλησιών. Για κάθε ανάγκη κοιτούμε με πίστη στον Κύριο για να καλύψει τις ανάγκες του έργου. Ειδικά οι εργάτες μας που βλέπετε στη διπλανή στήλη, έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από τακτική οικονομική υποστήριξη. Παρακαλούμε προσευχηθείτε ώστε ο Κύριος να παρακινήσει τις καρδιές των δικών Του για την κάλυψη αυτής της σημαντικής ανάγκης.